

[Klik hier om terug te gaan naar de webpagina](#)

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder toestemming van de rechthebbende. © Piet Nowee www.pietnowee.nl

Bron : <http://www.delpher.nl/>

J. Nowee stuurde naar twee kranten zijn bedankbriefje, zie hieronder:

Het nieuws van den dag 26-01-1882:

Mijnheer de Redacteur!

Met belangstelling las ik in uw blad van den 19 j.l. de inzameling, gehouden ten voordeele van den bootzman Keijzer, door de sociëteit »Harmonie« te Solo Soerakarta?

Als mede-schipbreukeling van Keijzer's sloep, weet men te oordeelen in hoeverre hem zulks toekomt voor de flinke houding en den onvermoeiden ijver in de boot, en zij Keijzer van onze zijde — man en vrouw — geluk gewenscht met de hem door bedoelde Sociëteit toegedachte belooning.

Mijnheer de Redacteur! Zooals u waarschijnlijk bekend zal zijn, werden ook te Harderwijk — voor eenigen tijd geleden — door het geven eener voorstelling gelden bijeengezameld ten voordeele van de militaire schipbreukelingen van de *Koning der Nederlanden*, en hoewel gehuwd zijnde, en door de geleden schipbreuk een schade geleden hebbende van \pm f 6000, ontving ik bij vertrek uit H. eene schadeloosstelling van f 1.65, zegge een gulden vijf en zestig cents, waarvoor ik langs dezen weg mijnen dank zeg aan hen, die zich hebben willen belasten met de inzameling en uitdeeling van die gelden.

En U, Mijnheer de Redacteur, dank zeggende voor de plaatsing van bovenstaande regelen, teeken ik mij met de meeste achting

Uw Dw. Dien.
J. NOWEE.

Schuddebeurs, 20 Jan. 1882.

NEDERLANDSCHE WELDADIGHEIDSZIN.

Mijnheer de Redacteur!

Met ware belangstelling las ik in het *Nieuws van den Dag* van 19 Januari over de gehouden inzameling door de sociëteit „Harmonie” te Solo ten voordeele van den bootsman Keijzer, die ons met sloep stuurboord No. 3 van de op den 4 October a. p. verongelukte *Koning der Nederlanden* te Ceijlon, na een reis van 32 dagen, heeft aangebracht.

Wij wenschen Keijzer voor zijn onvermoeiden ijver geluk met de belooning van *f* 286 (twee honderd zes en tachtig gulden.)

Mijnheer de Redacteur, ook hier te Harderwijk werden door het geven van een militaire voorstelling gelden bijeengezameld ten voordeele van de militaire schipbreukelingen en hoewel gehuwd zijnde en door de schipbreuk een schade geleden hebbende van \pm *f* 6000, ontving ik bij vertrek uit H. van die gelden een schadeloosstelling van *f* 1,65, zegge: één gulden vijf en zestig cents.

Als medeschipbreukeling van Keijzer's sloep zeg ik dank aan de leden van de sociëteit „Harmonie” voor de milde bijdragen ten behoeve van onzen flinken sloepcommandant Keijzer en dank aan die welke zich hebben willen belasten met de inning en uitdeeling van de bijeengebrachte gelden te H.

En u, mijnheer de Redacteur, dank zeggende voor de opname deser regelen in uw geëerd blad noem ik mij

J. NOWEE.

Schipbreukeling uit sloep stuurboord N^o. 3.
Schuddebeurs 25/1—'82

Zeeland